

De heer J. van Alphen  
Postbus 7  
4158 ZG Deil

Aduard, 11 februari 1995

Geachte heer van Alphen,

Zoals reeds telefonisch met u besproken zend ik u hierbij een overzicht van enige gegevens die ik enkele weken geleden op het spoor ben gekomen. Via een broer van wijlen Geesje Holtman, de verloofde van mijn oom, ben ik in het bezit gekomen van een aantal brieven waar ik het bestaan niet van kende. Ik heb getracht zo goed mogelijk alle feiten zoals data, namen en adressen en gebeurtenissen op een rij te zetten. Ik hoop dat u hiermee nog iets kunt doen.

Verder ben ik graag bereid, als u dat wenselijk of nodig acht, om u eventueel meer inlichtingen te verschaffen hoewel ik momenteel niet echt zou weten wat ik aan feiten nog meer zou kunnen vertellen, ook ben ik bereid om zonodig eens langs te komen.

Met vriendelijke groet,



J. Wobbes  
Snikweg 32  
9831 PR Aduard  
05903-2268

Reconstructie van de reis van Jan Gouman, Geert Wijdeveld en Hendrik Wobbes naar Zuid-Nederland in november 1944.

1 november

Geert Wijdeveld en Hendrik Wobbes vertrekken vroeg in de morgen vanaf de boerderij van de fam. Wobbes (Hoogkerk) en reizen per fiets naar Deventer waar ze in de loop van de zelfde dag aankomen. Zij overnachten bij kennissen van Geert Wijdeveld. Jan Gouman zat destijds ondergedoken bij de fam. Wildeboer te Deventer.

2-3 november

De 3 mannen hebben contact met elkaar gezocht en zijn verder gezamenlijk vertrokken naar het rivierengebied. Uit de brief van Hendrik Wobbes aan zijn verloofde blijkt dat ze onderweg geen enkele maal controle hebben gehad.

4 november

Op deze dag is het 3-tal tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede de Rijn overgegaan en in de avond aangekomen ten huize van J.C. Dees, Mauriksestraat 46 te Maurik. Op dit adres zat sedert 9 oktober 1944 de heer J. Douma, politieagent te Tiel, ondergedoken. De drie mannen hebben hier ook de nacht doorgebracht.

5 november

Hendrik Wobbes heeft op deze dag een brief geschreven aan zijn verloofde Geesje Holtman, de brief is door de dochter van Douma gepost (poststempel Maurik). De heer Douma heeft de jongens informatie verschaft inzake de overtocht over de Waal. Op zijn verzoek heeft zijn dochter Jenny (of Janny) de jongens op deze dag vergezeld naar Tiel en heeft hen ook de weg gewezen door het spergebied tot op 50 meter van de rivier. Zij heeft hen de Duitse wachtposten aangewezen en tevens een boot die daar in de omgeving lag. Vervolgens zijn ze weer terug gegaan naar Maurik. Na het avondeten zijn de drie jongens om ongeveer 18.00 uur vertrokken naar Tiel. Zij hadden van de heer Douma de sleutel van zijn woning gekregen die ze mochten gebruiken totdat de gelegenheid zich voordeed om te vertrekken. Het adres van de familie Douma was Grote Brugsche Grintweg 176 te Tiel.

6 november

's-Morgens is Jenny Douma naar haar ouderlijk huis in Tiel vertrokken en constateerde dat de jongens weg waren. Hun fietsen stonden nog in het huis overigens zonder binnenbanden (zijn gebruikt door Hendrik Wobbes die niet goed kon zwemmen).

Ook vindt zij nog de sjaal van Geert Wijdeveld. De fietsen zijn later door de Duitsers gestolen, zo schrijft Jenny Douma in een brief van 6 augustus 1945. De familie Douma heeft nadien niets meer van de jongens gehoord.

In deze brief schrijft zij ook dat ze gesproken heeft met de politiecommandant te Tiel, volgens deze functionaris waren in die periode (november '44) 4 jongens door de Duitsers opgepakt waarvan er 1, een Utrechenaar, is doodgeschoten en de andere drie zijn weggevoerd, vermoedelijk naar Polen.

7-15 november

Uit een brief van J. Kalkers, Waallanddijk 272 te Wamel citeer ik het volgende:

"ik kan mij herinneren dat Jan Gouman met nog 2 anderen in bevrijd gebied is aangekomen en enkele dagen is gebleven. Het 3-tal is later met een Engelse officier vertrokken naar Tiel met een gevaarlijke opdracht. Later hebben wij vernomen dat de 3 jongens bij de overtocht over de Rijn zijn verdronken, de Engelse officier is teruggekomen en moet dat verteld hebben".

De heer Kalkers was destijds commandant van de B.S. waarvan het hoofdkwartier zich bevond in Leeuwen. In 1946 heeft de vader van Jan Gouman de heer Kalkers bezocht en hem de foto van zijn zoon laten zien.

De mededeling dat de jongens bij het oversteken van de Rijn zijn verdronken kan ik niet goed plaatsen als ik denk aan de brief van de adjudant Zeegers aan de familie Gouman in januari 1948 (in uw bezit).

Tenslotte nog iets over de heer J. Douma:

Uit een tweetal brieven die ik kortgeleden op het spoor ben gekomen, 1 geschreven door de heer Douma zelf de ander door zijn dochter, moet ik concluderen dat de heer Douma direct na de bevrijding in moeilijkheden is gekomen en zelfs enige tijd opgesloten is geweest. Uit de brief van zijn dochter blijkt de reden hiervan: op 8 oktober 1944 was de heer Douma op het politiebureau te Tiel aan het werk toen 2 dronken Duitse militairen hem vroegen om hen burgerkleding te verstrekken omdat ze de Waal wilden oversteken. De heer Douma heeft dit aanvankelijk geweigerd doch toen zij hem met een pistool bedreigden heeft hij uiteindelijk toch maar toegegeven. Hij heeft zelf in een brief aan de verloofde van mijn oom gevraagd of zij hem kon vertellen waar de 3 jongens zijn gebleven omdat dezen konden bevestigen dat hij hen heeft geholpen bij hun overtocht naar het bevrijde Zuiden en dus een gunstige verklaring omtrent zijn handelen in oorlogstijd konden geven. Hoe het verder met de heer Douma is afgelopen is mij niet bekend.